



Ferslev skole under indiske himmelstrøg.

15.02.12

Ferslev Skole har fra den 26. januar til den 10. februar haft fem elever og to lærere på kulturejse til Indien. I gennem et par år har Ferslev Skole arbejdet sammen med Eklavya School i delstaten Punjab i Indien. Samarbejdet har tidligere udmøntet sig i, at Ferslev Skole har haft en lærer fra Punjab på udveksling i tre måneder og to elever på besøg i en uges tid. Dernæst havde Ferslev Skole en lærer i Indien på udveksling i tre måneder for to år siden også, men nu var det Ferslev Skoles tur til at sende elever på besøg i Indien. Derfor blev der efter sommerferien sidste år startet et valgfag op med udvikling af kulturkompetencer som overskrift. Fra start af var målet, at det skulle munde ud i en tur til Punjab, så Indien blev hurtigt et omdrejningspunkt i valgfaget. Turen kom op og stå med hjælp fra forældre, kommunen og Ungdomsskolen, hvilket vi gerne vil takke for.

Nu er elever og lærere vendt tilbage med en masse fantastiske oplevelser og venskaber i rygsækken. Alle var under opholdet indkvarteret hos private familier og levede derfor i overvejende grad efter indisk kultur. En væsentlig forskel på dansk og indisk kultur er at inderne, ligegyldigt hvilken religion de måtte have udøver denne religion langt mere intenst, end vi danskere gør. Det er fascinerende, at muslimer, kristne, hinduer og andre religioner kan leve dør om dør uden problemer. Dette har gjort stort indtryk på alle og bidraget til stor kulturforståelse.

Vores elever har fulgt undervisningen i en ottende klasse alle dage på skolen, og er derfor kommet tæt på undervisningssituationer og "klassekammerater" i perioden. Der er kommet en masse venskaber ud af det, og der er allerede godt gang i mailkorrespondancen. Vi kan nemme rigtig mange ting op, som vi har fået ud af denne tur, men vil aldrig være i stand til at beskrive, hvor meget turen har betydet for de deltagende

elever og skolen som sådan. Vi skal nu have lavet udstillinger og foredrag om turen, så vi kan give andre en forståelse for, hvilket fantastisk land Indien er og forhåbentlig på den måde være med til at give folk omkring os en forståelse af indisk kultur.

Næste led i vores samarbejde er, at der forhåbentlig kommer elever fra Eklavya Scholle til Danmark i juni næste år. Der er mange ting i den forbindelse, som skal falde på plads, men hvis alle arbejder på sagen, skal det nok lykkes. Det vil vi glæde os til.

Ann Andersen, Ferslev Skole